

# Jesu uppståndelse

- en historisk händelse eller ett passionsdrama

## En debatt om Jesu uppståndelse

mellan humanisten Carl Gustaf Olofsson och pastor Vesa Annala



*Carl Gustaf Olofsson har frikyrkobakgrund och döptes tio år gammal. Ett radikalt uppbrott med ett hedenuskt 'nej' runt sexton, några starka livsformande erfarenheter vid tjuogoett följt av en krokig, tjuogoårig livsprocess resulterade 1990 överraskande i en existentiell, sekulär, ateistisk tolkning av passionsdramat som hade en kraft och skärpa som var omskakande. Två uttryck för detta är artikeln "Kristus är uppstånden!", publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 16/1998 och textantologin "Tema kristologi: Tron*

*på den uppståndne Kristus". Ytterligare två är kapitel 3 "Utsatthet och transcendens" och kapitel 5 "Kristusseende och kallelse" som ingår i boken "Existentiell livssyn – kristen tro?" (1999). Allt kan googlas! Boken var ett försök att utifrån tyngden i tolkningen av passionsdramat skapa en tydlig existentiell, ateistisk tolkning av kristen tro. Olofsson har till slut insett vad som är självklart för de flesta, att orden "Jag tror på Gud" är grunden för varje form av kristen tro, oavsett vad man sedan menar med dessa ord. Det har efterhand blivit allt tydligare för honom att den syn på människans existensvillkor och våra positiva och negativa möjligheter som han försöker ge ord åt ligger närmre grunderna i en Humanistisk livstolkning och människosyn än en kristen. Olofsson är medlem i Humanisterna sedan hösten 2010 och ledamot i Kalmarhumanisternas styrelse sedan våren 2011. Han driver webbplatsen "Språk, tro och religion" sedan 1998 och "Gustafs videoblogg" sedan 2010.*



*Vesa Annala är en f.d. ateist. Som flitig läsare kom han tidigt i kontakt med den moderna, materialistiska världsbilden enligt vilken Gud inte finns och att universum och allt annat är en frukt av en slumpmässig utveckling utan mål och mening. Vid 24 års ålder, efter en bilolycka där han borde ha dött, började han ställa frågor om Gud. Efter ett långt sökande och en serie omvälvande händelser blev han omvänd vid 28 års ålder, döpt och medlem i Adventkyrkan.*

*Han funderade mycket över ursprungsfrågor. För att få svar på dessa och många andra frågor åkte han till England där han studerade två år, bl.a. en kurs i fysik och vetenskapsfilosofi. Efter hemkomsten tog han teol kand vid Uppsala universitet och fortsatte några år senare att läsa systematisk teologi och religionsfilosofi vid Lunds universitet. Men det stora intresset har varit på frågor i gränslandet mellan tro och vetande. Efter läsning av en stor mängd evolutionslitteratur har övertygelsen att evolutionsteorin är en modern skapelsemyt blivit stark! Han har skrivit flera böcker, bl.a. "Ateism, förnuftet på villovägar" (2009, boken finns tillgänglig i Adventkyrkan). I boken bemöter Vesa ateisterna Richard Dawkins, Christopher Hitchens och Christer Sturmark och visar hur irrationell den ateistiska tron är. I boken finns ett kapitel om den kristna trons historiska trovärdighet. I boken berättar han också sin omvändelse från ateism till kristen tro. I dag arbetar han som pastor i Adventkyrkan i Kalmar. Vesa är övertygad att Jesu uppståndelse är ett lika säkert historiskt faktum som att Tiberius var kejsaren i Rom då.*

**Lördagen 10 dec. kl 15.00.**

**Adventkyrkan, Jenny Nyströms gränd 10, Kalmar**

**Tillfälle för frågor. Fri entré. Fika.**

**Välkommen!**